

HET VLEESLOOS WORDEN

Oude spijswetten niet meer van deze tijd

De baha'í leringen favoriseren een vegetarische leefwijze. Weliswaar mogen dieren worden geslacht en gejaagd, maar slacht- en jachtmethoden mogen niet tot dierenleed ontaarden, zoals de arglistige jacht met vallen.

Van nature hoort de mens slechts groenten, fruit, noten en plantaardige oliën te nuttigen. De Báb die – zoals Johannes de Doper – het komen van een nog machtiger Manifestatie van God verkondigde, voorspelt voor de komende eeuwen een beschaafde afkeer van al het slachten en jagen. In de huishoudingen van Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá werden zelden vleesspijzen bereid, meestal omdat iemand ziekelijk en uitgeput was en moest aansterken. De maaltijden waren altijd eenvoudig van samenstelling, van natuurlijke, plantaardige producten van de markt bereid en vooral in Akko en Haifa gastvrije gelegenheden.

De Bahá'í-geschriften bevestigen niet dat bepaalde dieren of spijsen onrein zouden zijn, zoals in godsdiensten uit vroeger tijden - met name in hindoeïsme en aanverwanten, jodendom en islam. Jezus Christus had al geleerd dat voedselrituelen valse schijn verwekken:

'Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.' [Matteüs 15, 11]

Bij Bahá'u'lláh komen leringen van Jezus Christus telkens terug, zoals is aangezegd:

'Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.' [Johannes 16,14-15]

HET GROTE VERSCHIL

'Abdu'l-Bahá over 'de geest van de mens'

Hoewel de mens vermogens en zintuigen met het dier gemeen heeft, bestaat er niettemin een buitengewone kracht in hem, waarvan het dier is verstoken. De wetenschappen, kunsten, uitvindingen, ambachten en ontdekkingen van werkelijkheden, zijn het resultaat van deze geestelijke kracht. Dit is een kracht die alle dingen omvat, hun werkelijkheid begrijpt, alle verborgen mysteriën in wezens ontdekt (...); neemt er zelfs dingen mee waar die uiterlijk niet bestaan; dat wil zeggen, geestelijke feiten, welke niet waarneembaar zijn en geen uiterlijke vorm hebben, omdat ze onzichtbaar zijn. Zij omvat dus het verstand, de geest, de eigenschappen, de karakters, het lief en leed van de mens, hetgeen geestelijke werkelijkheden zijn.

(Het dier) kan niet begrijpen dat de zon het punt waar omheen de aarde draait. Het is de gevangene van de zintuigen en wordt erdoor gebonden. Alles wat buitenzintuiglijk is, de dingen die het niet beheerst, kan het dier nooit begrijpen, hoewel het voor wat de zintuigen betreft hoger staat dan de mens. Daarmee is aangetoond en bewezen dat er in de mens een vermogen aanwezig is om te ontdekken, waardoor hij zich van de dieren onderscheidt en dat is de geest in de mens.

De mens is – geprezen zij God! – altijd gericht op het hoogste (...); hij verlangt voortdurend een hogere wereld te bereiken dan waarin hij zich bevindt (...) Het verwondert mij daarom dat sommige filosofen in Amerika en Europa van lieverlee nader bij de dierenwereld trachten te komen en aldus in streven achteruit gaan, terwijl de richting van iemands leven naar verheffing hoort te zijn.



'Baha'i Denkbeelden' is een product van Gunter C. Vieten
www.bahai.nl - www.bahai-denkebeelden.nl - www.bahaiquest.nl

DIEREN?



© Afrika Tours

DE BAHÁ'Í VISIE OP ANDERE SCHEPSELS

De filosoof Descartes vergeleek het schreeuwen van het dier met het piepen van een slecht geliede machine. Kant vond dat dierenliefde uiteindelijk ten koste gaat van het medelijden, en soms lijkt dat ook zo. In het oude Egypte waren mensen en sommige dieren gelijkwaardige partners, bij de hindoes worden het soms reïncarnaties van overledenen en in het vroege christendom avanceerde een offerdier tot het 'Lam Gods', het symbool van Jezus Christus.

Terwijl het dier nog vooral als een ding wordt gezien en behandeld, staat zijn bescherming anderzijds al in het concept van de grondwet van de Europese Unie. Dat de liefde Gods zich ook over de dieren uitstrekt is sinds kort ook een geformuleerde christelijke overtuiging. (Wereldraad van Kerken, Seoul, 1990)

In de orde van Bahá'u'lláh moet de mens 'uiterste goedertierenheid aan ieder levend schepsel betonen'.

GEDEELDE GEVOELENS

Over de dierenliefde van 'Abdu'l-Bahá

Wat voor verschil is er tussen mens en dier) als het op lichamelijke gewaarwordingen aankomt? De gevoelens zijn precies dezelfde, of gij een mens of een dier pijn bezorgt. Hierin bestaat geen enkel verschil. En gij doet er feitelijk meer kwaad mee een dier letsel toe te brengen, want de mens heeft een taal, hij kan een klacht indienen, hij kan het uitschreeuwen en jammeren; indien gewond kan hij zijn toevlucht nemen tot de autoriteiten en deze zullen hem beschermen tegen zijn aanvaller.

Maar het ongelukkige dier kan niet spreken en is niet in staat zijn letsel onder woorden te brengen of met zijn geval naar de autoriteiten te gaan. Al zou een mens een dier duizend maal kwaad doen, dan kan dit dier zich niet met woorden tegen hem verweren of hem voor de rechter slepen. Daarom is het van wezenlijk belang dat gij de grootste consideratie in acht neemt ten opzichte van het dier, en dat gij zelfs vriendelijker zijt voor een dier dan voor uw medemens.

Oefen uw kinderen van jongs af aan oneindig zacht en liefdevol voor dieren te zijn. Is een dier ziek, laten de kinderen trachten het te genezen, heeft het honger laten zij het te eten geven, heeft het dorst, laten zij zijn dorst lessen en is het vermoeid, laat hen ervoor zorgen dat het rust krijgt.

De meeste mensen zijn zondaren, maar de dieren zijn onschuldig. Zij die zonder zonde zijn, moeten voorzeker de meeste vriendelijkheid en liefde ontvangen — alle, behalve schadelijke dieren. Voor het huisvee moet de grootste goedheid gelden, hoe meer hoe beter. Tederheid en goedertierenheid zijn grondbeginselen van Gods hemels Koninkrijk. U zou deze kwestie hoogst zorgzaam in gedachten moeten houden.

EENMALIGE STAAT

De mens hoort niet thuis in de zoölogie



De schepping heeft zich sinds haar begin naar de mens toe ontwikkeld als Gods hoogste doel met de levende materie, aldus de bahá'-leer. Daarom bestaat de mens uit alle elementen van het universum en draagt hij in zich sporen van alle eigenschappen van de stoffelijke wereld. Sommige vermogens en gedragingen komen daardoor ook bij mieren, bijen, kraaien, kuddedieren, dolfinnen of apen voor. Maar in wezen is de mens door en door anders en hoort hij daarom niet thuis in de zoölogie. Dat we bij de primaten behoren hebben de biologen met hun classificatie bedacht.

Weet dat alle mensen zijn geschapen in de door God, de Behoeder, de Bij-Zich-Bestaande, beschikte aard. Een ieder is met voorbestemde mogelijkheden en talenten begiftigd, zoals in Gods machtige en welbehoede Tafelen is bepaald. — *Bahá'u'lláh*

BOVENAAN HET LEVEN

Niets buiten God overtreft de mens

Hoewel zelf deel van de natuur kan de mens zijn wereld tot op zekere hoogte doorgronden, haar eigenschappen naar behoefte toepassen en de natuurlijke schepping met eigen scheppingen verrijken. Behalve het leven zelf kan de mens in principe alles (na)maken totdat hij zich mateloos overschat. Alleen in de 20e eeuw werden 20 miljoen uitvindingen gedaan. De expansieruimte van de mens strekt zich op dit moment al uit van het nanovlak tot het quadriljoen keer grotere. Supercomputers voeren een biljoen berekeningen per seconde uit. Catalogi vermelden 65 miljoen boektitels, deels schitterende literatuur. Wij hebben ontelbare meesterwerken gecomponeerd, geschilderd en gebeeldhouwd, terwijl het dier geen enkele aanleg heeft voor taal of muziek, voor kunsten, wetenschappen of filosofie.

Het mensenverstand is onovertroffen en kan aantonen dat de meter 'een lengte is gelijk aan in vacuüm 1.650.763,73 golflengten van de straling overeenkomend met de ongestoorde overgang tussen de toestanden 2p10 en 5d5 van het atoom krypton-86'.

Alleen de mimiek van de mens kan boekdelen spreken, en alleen de mensenhand speelt fuga's van Bach of de pizzicatopolka van Johan Strauss. Het hogere dier en de mens delen in dezelfde zintuiglijke wereld, hebben gezamenlijke instincten en ontmoeten elkaar op een laag intelligentiepeil. Maar mens en mensaap zijn verschillende genotypen; ze delen meer sequenties van de nucleotiden van de DNA dan met andere organismen en staan daardoor het dichtst bij ons. Geestelijk vertoont homo sapiens een geheel ander kaliber. Alleen de mens is bij machte zelfs een allerhoogste bestaan waar te nemen. Bahá'u'lláh leert dat wij geschapen zijn ook voor de werelden boven deze wereld die wij nog delen met planten en dieren. Uit het wezen van kennis gaf Ik u aanzijn, waarom zoekt gij verlichting bij iemand anders dan Mij?