

GENETISCHE VREEMDEN

Het misverstand over onze afkomst



Al het leven is biologisch met elkaar verwant. Wij delen zelfs naar schatting 98,6 procent van de *nucleïde sequentie* van ons DNA met chimpansees. Maar strooizand en computerchips bestaan ook grotendeels uit dezelfde stof, in dat geval silicium. In werkelijkheid zijn de verschillen tussen mens en aap veel groter dan men denkt.

De mens is gemaakt om kilometers ver rechtop te lopen, terwijl de aap op handen en voeten schommelt. Wij hebben er speciale voeten voor, en knie- en heupgewrichten, en een wervelkolom in vorm van een S die niet vastzit aan het achterhoofd zoals bij de aap. En wat de mens fysiek tekort komt, vult hij technologisch aan. Met de hand alleen al kan de mens 58 precieze bewegingen maken en daardoor viool of piano spelen en horloges repareren. Mensapen hebben in hun hersenen geen systeem om er woorden of muziek in op te slaan. Zelfs ons gezicht spreekt boekdelen, waar het dier geen enkel woord kent.

HET GROTE VERSCHIL

De mens behoort tot een andere wereld

Onderzoek van de evolutie van het kenvermogen bij aap en mens laat zien dat beide soorten alleen oppervlakkig te vergelijken zijn. Dier en mens delen de zintuiglijke ruimte – dat is veel, maar verder niets.

Dat wat de mens van de aap onderscheidt kan de aap niet zien, maar de mens wel degelijk – met het geestelijke oog van het inzicht. Duizendkleurige, abstracte verbeeldingskracht komt alleen bij de mens voor en ontgaat het dier volledig. Het heeft gevoelens die bij de lichamelijkheid behoren, kent pijn zoals wij. Maar de mens is een volslagen ander wezen. Mens en aap hebben ook geen gedeelde voorouder. Primatologen beschouwen mensapen als wezens in de voorstadia naar de menswording.

Bahá'u'lláh openbaart dat de mens in aanleg een mens was vanaf het oerbegin.

Mens en aap hebben talloze identieke concepten wat betreft de waarneembare dingen. Maar op hetzelfde moment zijn ze radicaal verschillend omdat de mens in een innerlijke, niet waarneembare werkelijkheid leeft, waarbinnen zijn belangrijkste overwegingen en ervaringen spelen.

Ook de meest intelligente aap kan niets inzien wat hij niet ziet; hij heeft er denkvermogen noch woorden voor, terwijl de mens er honderd miljoen boeken mee heeft volgeschreven. Maar de mens beschikt niet slechts over een groter brein – hij verkeert in een oneindig grotere kosmos, met God als hoogste denkbare gedachte.



Denkbeelden Project is een particulier initiatief van GCV
www.bahai.nl - www.bahai-denkbeelden.nl - www.bahaiquest.nl

EVOLUTIE?

DE BAHÁ'I-VISIE OP DE MENSWORDING



De boodschap van Bahá'u'lláh (1817-1892) houdt in dat in het oneindige en eeuwige universum vele soorten leven voorkomen. Daarin is evolutie een algemeen verschijnsel. In wezen is de schepping volmaakt; er ontbreekt niets aan het goddelijk geheel dat zich ontvouwt en in die zin evolueert. Maar evolutie voegt niets toe aan wat in aanleg lang is.

In de mens bereikt de schepping het hoogtepunt. Wij zijn bij ons begin slechts *informatie*, woorden geschreven in het DNA van onze unieke structuur. Die codering komt niet voort uit de dode materie, maar uit de levende diepten van de schepping. Bahá'u'lláh noemt de mens 'een spiegel' van de hoedanigheden van de Schepper en openbaart:

Met de hand van macht schiep Ik u en met de vingers van kracht vormde Ik u. In u legde Ik het wezen van Mijn licht. Wees er tevreden mee en zoek niets anders, want Mijn werk is volmaakt en Mijn gebod bindend. Betwijfel dit niet.

DARWINS VERGISSING

Een theorie hangt in de lucht

Het verschil tussen mens en dier is wezenlijk groter dan darwinisten toegeven. Bovendien levert de Evolutietheorie geen verklaring voor het ontstaan van het leven en de ontrolling van de geest van de mens uit dode materie.

Het moderne darwinisme is een materialistisch wereldbeeld dat zichzelf gelijk geeft. Waar is alleen wat in een zelfgekozen definitie past. Onderwijl neemt het biogenetische en gedragswetenschappelijke observatievermogen snel toe en blijkt dat de mens onvergelykbare eigenschappen vertoont, hoog boven die van het dier. Genetisch, anatomisch en psychisch blijkt onze soort veel complexer te zijn dan velen dachten. Innerlijk leven we zelfs in een volkomen andere wereld dan dieren.

Ook de veronderstelling van een gezamenlijke voorouder van mens en aap is aanvechtbaar, alleen al omdat er geen sluitend systeem van fossielen bestaat.

Iedereen ontstaat uit een enkele, *totipotente* cel die – onzichtbaar – alle erfelijke en genotypische *informatie* bevat van het individu bevat, grotendeels erfelijke elementen die met nieuwe, individuele elementen zijn vermengd tot een eenmalige personaliteit. Dit kan een oerprincipe van de schepping zijn, en dit is dan ook in overeenstemming met de leer van de menswording bij Bahá'u'lláh.

Geen mens begrijpt eenduidig wie of wat 'de mens' is. Donald Johanson, de ontdekker van de prehistorische botten van 'Lucy', noemde dat in zijn gelijknamige boek 'ronduit belachelijk'. In werkelijkheid is dit niet zo verbazend. Bahá'u'lláh openbaart immers dat in de mens alle geheimen Gods zijn verborgen en de mens niet eens het wezen van een atoom kan doorgronden.

DE GODDELIJKE MENS

Boven al het geschapene



Blastula—de sfeer van het beginnend menskind © BAG

Op de diepste werkelijkheid van ieder geschapen ding heeft Hij het licht van één Zijner namen laten schijnen en het ontvankelijk gemaakt voor de heerlijkheid van één van Zijn hoedanigheden. Op de wezenlijkheid van de mens echter richtte Hij de glans van al Zijn namen en hoedanigheden en maakte hem tot een spiegel van Zijn eigen wezen.

Uit al het geschapene werd alleen de mens voor zulk een grote gunst, zulk een blijvende milddadigheid uitverkoren.

Ik schiep u rijk, waarom maakt gij u arm? Edel vormde Ik u, waarom vernedert gij u? Uit het wezen van kennis gaf Ik u aanzijn, waarom zoekt gij verlichting bij iemand anders dan Mij?

Geopenbaard door Bahá'u'lláh

DE VERBORGEN KERN

De mens bezit ontzagwekkende vermogens

Eén van de bewijzen en aanwijzingen van het bestaan van God is het feit dat de mens niet zichzelf heeft geschapen; zijn schepper en ontwerper is een ander dan hijzelf. Het is een vaststaand en onweerlegbaar feit dat de schepper van de mens niet aan de mens gelijk is, omdat een machteloos schepsel niet in staat is een ander wezen te scheppen. De maker, de schepper, moet alle volmaaktheden bezitten om te kunnen scheppen. Kan de schepping volmaakt zijn en de schepper onvolmaakt?

Bahá'u'lláh

De mens heeft een uiterst hoge staat. God heeft hem naar Zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen. Hij heeft hem met een ontzagwekkend vermogen begiftigd dat hem de geheimen achter de verschijnselen doet ontdekken.

Door zich daarvan te bedienen, kan de mens tot geestelijk inzicht komen en blijft hij niet beperkt tot het zintuiglijke waarnemingsvlak. Hij deelt zijn zintuigen weliswaar met die van dieren doch onderscheidt zich van hen door de kracht van zijn bewustzijn die tot niet-stoffelijke werkelijkheden doordringt.

De mens kan goddelijke wijsheid verwerven, de geheimen van de schepping doorvorsen, de uitstraling van Almacht waarnemen en opstijgen uit de stoffelijke wereld door voor de tweede maal geboren te worden, zoals voordien uit de moederschoot.

'Abdu'l-Bahá